



19 november 2019

'Even lekker uit kunnen waaien op het water samen met al deze mensen, super gezellig'

Verantwoording vaartocht met ouderen van Het Nationaal Ouderenfonds

C.J. JaskiFonds i.s.m. Stichting Zeilschip Eendracht en Het Nationaal Ouderenfonds
28-10-2019

Eendracht met het Nationaal Ouderenfonds.

Sinds een aantal jaren vaart de Eendracht met Het Nationaal Ouderenfonds dagtochten, gefinancierd vanuit het JaskiFonds. Deze tocht word geheel verzorgd en bied onze gasten een ontspannen en gezellige vaartocht over de Maas.

De ouderen komen uit het heel Nederland en diverse verzorgingstehuizen, waardoor ze hun medebewoners op een andere manier leren kennen en met elkaar de eenzaamheid onder ouderen tegen kunnen gaan. Deze dagen kunnen alleen georganiseerd worden doordat fondsen zoals Stichting Bladt Charity een bijdrage leveren aan deze belangrijke dagen.

Verslag van de vaartocht

Ook dit jaar mochten we weer een vaartocht organiseren voor 75 eenzame ouderen van het Nationaal Ouderenfonds en van Aafje thuiszorg huizen en zorghotels.

We hebben op 17 september een prachtige dag om met de ouderen te gaan varen. De zon schijnt, een enkele wolk aan de lucht en er staat niet al te veel wind.

De ouderen werden met een bus opgehaald door vrijwilligers van Het Nationaal Ouderenfonds . Ook de ouderen van Aafje thuiszorg werden opgehaald door de vaste buschauffeur. Op die manier is het een geheel verzorgde dag uit en hoefde de ouderen zich alleen maar te melden en zich verder geen enkele zorgen te maken.



Na een korte reis werden de ouderen om 10:00 ontvangen aan de gangway door de (vrijwillige) bemanning van de Eendracht. Hierna werden ze begeleid naar het achterdek waar verse koffie en oud Hollandse koekjes in de theetuin klaar stonden. De ouderen keken hun ogen uit aan boord, een magnifiek zeilschip dat al 30 jaar in de vaart is en waar gastvrijheid en goede doelen bedienen hoog in het vaandel staan.

De schipper heette iedereen van harte welkom en vertelde over de veiligheid aan boord van de Eendracht waarna de vaartocht kon beginnen. Onderweg namen we een kijkje in de haven van Rotterdam en zijn we langs verschillende bekende hotspots gekomen, zoals de Erasmusbrug, de SS Rotterdam en de Euromast. De haven is volop in beweging. Zo zagen de ouderen dat de haven de laatste jaren flink is uitgebreid en dat veel nieuwe bedrijven zich gevestigd hebben aan de waterkant. Ook viel het op dat er steeds meer nieuwe technologieën worden toegepast om efficiënter te kunnen werken.

Enkele quotes van de gasten:

'Er worden vaker uitjes georganiseerd waar ik aan deel neem, maar dit is toch wel een speciale dag en een extra bijzonder uitje. Dit maken we op deze manier niet vaak mee, zo uitgebreid en luxe op zo'n mooi schip'



'Ik heb altijd op het water gewoond in een woonboot, dus ik geniet er echt van om weer op het water te zijn, zeker met dit lekkere weer.'

Voor de ouderen die het leuk vonden waren er verschillende rondleidingen. Deze werden goed ontvangen en al snel bevonden de ouderen zich door heel het schip. Natuurlijk werd er meegekeken op de kaarten op de brug, maar ook de hutten en kooien werden bekeken, zodat er een goede indruk was hoe het er aan toe gaat als je ook aan boord zal overnachten.



'Het warme welkom wat we kregen van de vrijwilligers, de lekkere koffie en het eten is echt genieten!'

Tussen de middag werd er vanuit het kombuis een uitgebreid lunchbuffet geserveerd in het dagverblijf met vooraf een kop kippensoep. Hier werd in het zonnetje heerlijk van gesmuld.

'Even lekker uit kunnen waaien op het water samen met al deze mensen, super gezellig!'

Om 14:00 meerde we weer aan, aan de Lloydkade waarna iedereen vrolijk en voldaan van boord ging. Als herinnering kreeg iedereen een magazine mee naar huis. Wat was het een geslaagde dag!

Een dag niet eenzaam, een dag buiten zijn en onder de mensen genieten van de Rotterdamse haven, alles samen maakte dat de doelstelling van deze dag, om eenzame ouderen een gezellige dag te bezorgen, behaald is.